



# Η Μαρωνιτική Κοινότητα στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Μουσικής στην Πράγα Συνέντευξη με τον μουσικό κ. Τώνη Σολωμού

Της Κατερίνας Χαννατζιά  
Πανεπιστήμιο Κύπρου

**Ο μουσικός κ. Τώνης Σολωμού ξεδιπλώνει στο Κοινοτικό Βήμα τις σκέψεις και τα συναισθήματα του, περιγράφει το χωριό Αγία Μαρίνα, περιγράφει την πορεία του στη δισκογραφία καθώς και τις εμπειρίες που αποκόμισε από την πρόσφατη συμμετοχή του σε παγκόσμιο Φεστιβάλ στην Πράγα όπου και εκπροσώπησε την Μαρωνιτική κοινότητα.**

Η πρώτη επαφή με τη μουσική

Γεννήθηκα στη μαρτυρική και αξέχαστη Αγία Μαρίνα Σκυλλούρως από γονείς Μαρινιώτες, το Σολωμό (τη γλυκοφάρντη) και την Ελένη Αγαπίου. Από την κούνια χάιδευαν τα αυτιά μου οι φωνές τους με τα παραδοσιακά μας τραγούδια και όχι μόνο. Στην πλιάκια των τριών χρόνων τα ακουόσματα μου εμπλουτίσθηκαν από το ραδιόφωνο που κάθε νύχτα έβαζε στο πετάρα μου, πάτε το ΡΙΚ και πάτε τον Μπαΐράκι (τουρκοκραϊκός παραδισταμός). Το πρώτο όργανο που πήρα στα χέρια μου ήταν η φιασαρμόνικα που ανήκε στον πατέρα μου. Πιο μετά πήρα στα χέρια μου την μελότικη της αδερφής μου Μαρούλας και στην πλιάκια των επτά χρόνων έπεσε στην αντίληψή μου το μουσικό όργανο πάνιζο που άνηκε στο θεό μου Κυριάκο Τζυρκαλλή (αγνοούμενος από τις 20/8/1974). Η μπέρα μου όμως προτίμησε να μελετώ παρά να παίζω μουσικά όργανα που ποιάς έκρυβε. Έκτοτε έπαινα κομμάτι έχουν ή σκουύπα στα χέρια μου και υποδύουμεν δύθινη μπουζουκή (χωρίς να έχω δει ποτέ κάτια του μπροστά μου) μετάριχα τα δεκαπέντε μου χρόνια.

**«Στα δεκαπέντε τη πρώτη μπουζούκι για δώδεκα λίρες»**

Στα δεκαπέντε μου χρόνια και ενώ βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη με υποτροφία από το Υπουργείο Παιδιάς, αγόρασα το πρώτο μου μπουζούκι δώδεκα λίρες μεταχειρισμένο. Στα δεκαπέντε μου μπήκα στην ορχήστρα του σχολείου μου, παιζόντας μπουζούκι και παραδόλη την τραγούδηση. Στην ορχήστρα παίζαμε δύο μπουζούκια (πρύμο και σεκόντο) και κάναμε ορισμένα μαθήματα στα δάσκαλο. Λόγω οικονομικών δυστοιχιών όμως αναγκάστηκα να σταματήσω και έκτοτε δεν έκανα άλλα μαθήματα. Ότι έμαθα το έμαθα μόνος. Στα δεκαεπτά μου αγόρασα άλλο ένα μπουζούκι, εκατόν είκοσι λίρες και σίγουρα καλύτερο από το πρώτο. Από το 1977 άρχισα να ασχολούμαι με επαγγελματική, αφού δημιουργήσα το πρώτο μουσικό μου σχήμα, με το οποίο έπαιζα μουσική σε χοροεσπερίδες, γαμήλιες δεξιώσεις και στα τουριστικά εστιατόρια.

**«Τραγουδά για την Αγία Μαρίνα»**

Μέσα στην προσφυγική και ειδική εμείς που ζύγισαμε στη Λευκού, φάνεται να πονούσαμε περισσότερο τα καμένα χωριά μας λόγω απόστασης και απομάκρυνσης από τους άλλους χωριανούς. Σκεπτόμενος όλα αυτά και βλέποντας το αδέεδο στο Κυπριακό, αποφάσισα να δώσω λίγη παραπομπή και φρεσκάρισμα των μνημών όλων των Μαρωνιτών για να μην ξεχάσουν τουλάχιστο τους τόπους μας. Έτσι λοιπόν το 1985 έγραψα το πρώτο μου τραγούδι 'Αγιά Μαρίνα', και μετά ακολούθησαν τα άλλα τραγούδια των χωριών μας. Το 1999 μπήκα δειλά-δειλά στο στούντιο, όπου τα



δισκογράφησα και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Το 2002 και μετά από τον επιτυχημένο Ύμνο του Κέδρου Αγίας Μαρίνας το 2010, δισκογράφησα τα παραδοσιακά μας τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοντό της Κύπρου και όχι μόνο, καίτα οποία συνέπιναν στο να γίνει η κοινότητα γνωστή περισσότερο από κάθε άλλη κοινότητα στην Κύπρο. Άκουστηκαν από τηλεοράσεων για πρώτη φορά στις 15/1/2003 από την δημοφιλέστατη εκπομπή '1088', του καταξιωμένου φίλου και παρουσιαστή Κώστα Χαραλαμπίδη. Το 2004 κυκλοφόρησα το cd του παραδοσιακός μας πλούτος 'Μαρινιώτικη Φωνή', όπου για πρώτη φορά τραγούδησα δισκογραφικά με τους γονείς μου, την 'Μαρινιωτή' και το Μαρινιώτικο 'γλυκό τραγούδι της Ανάστασης', που δισκογραφήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Συμμετέχω επεργάση σε άλλα εννέα cds με άλλους Κύπριους συναδέλφους, που στα πέντε από τα εννέα cds, τραγουδάν και την 'Μαρινιωτή'.

**Συμμετοχές σε Φεστιβάλ**

Οι συμμετοχές μου σε φεστιβάλ είναι πάρα πολλές, αλλά αυτό που θυμάμαι περισσότερο είναι το φεστιβάλ Μειονοτήτων που έγινε για πρώτη φορά με πρωτοβουλία των τέων Προεδρικού Επιτρόπου των μειονοτήτων, κ. Μανώλη Χριστοφίδη, στο κλειστό στάδιο 'Έλευθερία' και με την στήριξη όλων των Εκπροσώπων των κοινοτή-

των της Κύπρου και φυσικά του δικού μας Εκπροσώπου, κ. Αντώνη Χατζηρούσου. Ήταν πραγματικά τιμή για μένα να εκπροσωπήσω την κοινότητα μας για πρώτη φορά στο ιστορικό αυτό συναπόμντα των κοινοτήτων της Κύπρου, όπου συμμετέκε και η διάσημη τραγουδίστρια του Αιβάνου Μαντόνα, καθώς και η διάσημη τραγουδίστρια από την Αρμενία Νουνέ. Όλα αυτά συνέβηκαν το 19-25 Οκτωβρίου του 2000. Ήταν παράλειψη για μνη αναφέρω επίσης τη συμμετοχή της κοινότητας μας στους ιστορικούς εορτασμούς της Κύπρου για την ένταξη μας στην Ε.Ο.Κ. στις 30/4/2004, όπου έγινε εκπρόσωπός της κοινότητα που συμμετέπει στην παραδοσιακή μας τραγούδη.

**Εμπειρίες από το Παγκόσμιο Φεστιβάλ στην Πράγα**  
Για να σας περιγράψω τις εντυπώσεις και τις εμπειρίες μου σ' αυτό το παγκόσμιο γεγονός, σίγουρα θα χρειαστώ πολλές ώρες. Κατ αρχήν πρέπει να πω ότι ήταν η πρώτη φορά μετά από τριάντα και πλέον χρόνια που ασκολούμαι με τη μουσική, που είκατας αλλά δικαιολογούσαν το ευαίσθητό μου, γιατί θα έίχα μπροστά μου όλες τις μειονότητες του κόσμου και αυτό με εμψύχωνε αράτηστα. Τεράστιο μπορώ να πω πάντα το ενδιαφέρον του κόσμου για το παραδοσιακό μας τραγούδι και γενικότερα για τους Μαρωνίτες της Κύπρου, γεγονός που εντυπωσίασε επίσης τον καταξιωμένο εθνομουσικολόγο Δρ. Πανίκο Γωρ-



γούδη. Αξίζει να πω ότι η παρουσίαση των άλλων κωφών ήταν είκοσιπτά λεπτά, ενώ εμάς μας έδωσαν ολόκληρο το βράδυ. Το ευχάριστο για μένα ήταν ότι μετά το τέλος της παρουσίασης, μου ζήτησε ο κόδμος να ξαναποιέω τα τραγούδια για να τα χορέψουν, κάτια που με συγκίνησε αφάνταστα, όπως και έγινε. Δεν φαντάζεστε τι γνώνταν στην πίστα εκείνη το βράδυ με πρωταγωνιστές, Τούρκους, Αμερικανούς, Ισραηλίτες, Ιάπωνες, Αυστραλέζους, Τσεχούς, Τογκάνους. Στο τέλος της διασκέδασης άνοιξε βιβλίο όπου έγραψαν τα καλύτερα σχόλια όλες σχεδόν οι χώρες του κόσμου. Οι περισσότεροι μου έγραψαν την εξηγήση της φράσης που πραγματικά με τιμά και με κολακεύει. 'Μέχρι καθές ξέραμε τους Μαρωνίτες του Λιβάνου και την Φερούζ, Σήμερα ξέρουμε τους Μαρωνίτες της Κύπρου και τον Τόνι Σολωμού'. Σημαντικά για μένα ήταν επίσης τα λόγια του Πρέβετη της Κύπρου στη Τσεχία, ο οποίος, σε δεύτη, μας ανάφερε μεταξύ άλλων ότι «τείτοιους είδους παγκόσμια φεστιβάλ με συνέδρους και εθνομουσικούς ανεβάζουν το επίπεδο της Κύπρου και των παραδόσεων μας γενικότερα».

**«Η μουσική είναι η μοναδική κοινή γλώσσα του πλανήτη»**

Η μουσική είναι αυτή που ενώνει τον κόσμο. Η μοναδική κοινή γλώσσα του πλανήτη μας. Μέσω της μουσικής μεταφέρει στον κόσμο πολλά μηνύματα που με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μπορούσαν στην μην συμβεί αυτό. Για παράδειγμα όταν ο Πανίκος Γωργούδης θητώνει στην παραγωγική μου δουλειά για τα κατεχόμενα χωριά μας, ο κόδμος διερωτήθηκε γιατί είναι κατεχόμενα και από ποιον. Κατ' έτοις βρήκε την ευκαιρία και τους εξήγησε τα πάντα. Κάπιοι μέλος της UNESCO μου είπε χαρακτηριστικά: 'Πάρα να γνωρίζει μια ξένη χώρα έναν πρόδερμο, κατέλυτε που την γνωρίζει ένας εθνομουσικολόγος! Είναι πραγματικά απίστευτο για μένα να ακούγονται τα Μαρωνίτικα μερικά μερικά την άλλη ακρό του κόσμου. Άλλα αυτό πιστεύτηκε με επιτυχήθηκε μετά από μακροχρόνια σκληρή δουλειά, πολλούς κόπους, αρκετές στερνήσεις από την ικανότητά μου. Όμως για όλα αυτά νοιώθω πολύ περίφανος και ευτυχισμένος, γιατί πιστεύω ότι έβγαλα ασπροπρόσωπη την κοινότητά μου, την καταγωγή μου και τους γονεί μου.

**«Οι Μαρωνίτες δεν πρέπει να κάθουν την επίδια»**

Το μήνυμα που θέλω να δώσω στη πονεμένη και μαρτυρική κοινότητα μας που υποφέρει από τον 5ον αιώνα μέχρι σήμερα, είναι να έχει πάντοτε επίδειξης και να είναι αισιοδοξη για το αύριο. Πρέπει να ξέρουν ότι καπίσιοι εργάζονται ανιδιοτεών και σκληρά σε αυτή την κοινότητα και με την σκληρή δουλειά τους. Θα έρθει η σήμερη μέρα λέξει και το τραγούδι. 'Όσο για τους νέους μας, μια συμβουλή θα τους δώσω μέσα από τις προσωπικές μου εμπειρίες για να πετύχουν το καλύτερο στη ζωή τους. Πώς να μην ξενούν την καταγωγή τους, τις ρίζες τους, τους γονεί τους και τις παραδόσεις τους, γιατί η επιτυχία τους μπορεί να είναι πρόσκαιρη και ανούσια.' Για τους δε μικρούς μας, το πρωσωρινό καταφύγιο τους για είναι το δημοτικό σχολείο της Αγίου Μάρωνα, όπου εκεί θα βρούν εκείνη που δεν βρίσκουν σε άλλα δημοτικά σχολεία (τα ίθι, τα έθιμα, τα παραδοσιακά τραγούδια τους, την γλώσσα του Κορμακίτη και σίγουρα τους δικούς τους ανθρώπους).

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Κοινοτικό Βήμα για την φιλοξενία του καθώς επίσης και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, και τον έντιμο Εκπρόσωπο των Μαρωνίτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Κ. Αντώνη Χ' Ρούση, για την πολύτιμη βοήθεια. Ασπάζομαι επίσης την Αγία Μαρίναι και την Αγόντατη Παναγία μας που είναι πάντοτε στο πλευρό μου.